

het verhaal van

Het verhaal van...

Van ambulant naar vaste salon



tekst: Marian Kaak fotografie: fritsdebeer.com

"Tot een paar maanden geleden werkte ik als ambulante kapper. Dit heb ik ongeveer zes jaar gedaan. Daarvoor werkte ik in een drukke salon, waar ik een peesontsteking in mijn arm kreeg en het dus een poosje rustig aan moest doen en zeker geen acht uur achter elkaar kon knippen. Ik ben toen voor mezelf begonnen, als ambulante kapper, omdat het ambulante werk voor mij veel voordelen opleverde. Je moet dan van a naar b naar c om klanten te helpen en in de reistijden kon mijn arm rusten. Ik ging naar bedrijven en naar mensen thuis. Eén avond per week knipte ik in een kroeg, heel leuk, even iets anders dan anders. Ook heb ik veel shows gedaan. Met de werktijden kun je veel flexibeler omgaan, de klant kijkt niet mee in je agenda, en het was ook nog eens handig met mijn twee kinderen. Die kon ik bijvoorbeeld uit school halen als het nodig was. Nadeel is wel dat je de neiging hebt om veel meer uren te werken omdat je geen echte openingstijden hebt. 's Avonds vul je ook nog wat in, op de maandag en voor je het weet ben je bijna zeven dagen per week aan het werk.

Vierde generatie

Mijn vrouw Nicole is ook kapster. Zij komt uit een echte kappersfamilie en is zelf de vierde generatie. Nicole begon een eigen zaakje in onze garage. Dat ging heel goed en het wonen/werken beviel ons ook. De tijd kwam eraan om uit te breiden. Het werd voor haar te druk en ik zag mezelf ook niet tot mijn pensioen als ambulante kapper werken. Ik werkte op een gegeven moment dagen van twaalf uur en dat is niet de bedoeling. Een winkel biedt een duidelijker kader en dat heb ik wel nodig. We zijn op zoek gegaan naar een geschikte locatie. Nu hebben we een voormalige fotostudio verbouwd tot een prachtige kapsalon, heel bijzonder. Het is gevestigd aan de rand van een woonwijk vlak bij een aantal bedrijven. We wilden niet in een winkelcentrum zitten, alleen al om al die regels van een winkeliersvereniging. In een woonwijk is het weer lastig met allerlei vergunningen en we wilden wel bij het werk wonen, want dat beviel ons. Vandaar dat het aan de rand is bij een werkgebied.

Het pand is zo groot dat we besloten om een deel te verhuren. Daar is nu een beautysalon gevestigd, wat natuurlijk heel mooi aansluit bij

de kapsalon. We verhuren ook zonnebanken. Ik merkte dat klanten na een knipbehandeling nogal eens naar zonnecentra gingen om een beetje kleur te krijgen. Zeker in de winter. Ze zitten bij de kapper natuurlijk lange tijd naar zichzelf te kijken en zien een bleek kleurtje. Dus toen dacht ik: 'waarom bieden wij dat niet aan?'. Wij hebben de ruimte en het sluit aan op zowel de kapsalon als de schoonheidssalon. Zo kunnen klanten een heel arrangement boeken. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Handig toch, alles onder één dak!"

Mark en Nicole zijn ruim een half jaar lid van de ANKO.

Uw verhaal in Kappersnieuws?

Heeft u iets bijzonders meegemaakt in uw salon, heeft u een leuke anekdote of speciale klanten? Wilt u iets vertellen over uw passie voor het kappersvak? Meld u dan aan via kappersnieuws@itsamazing.nl en geef daarbij in een paar zinnen aan waarom juist uw verhaal de moeite waard is.